



*Maranatha Mare*  
*juni en juli 2026*  
*Jaargang 53 No 5*



## Wegzuchten

Wanneer mijn hart zwijgt in duizenden talen  
kunt U mij verstaan, weet waarover het gaat  
En waar mijn gedachten geruisloos verdwalen  
Daar weet U de weg nog en geeft U mij raad  
Ik bid U: erbarm U, mijn zwijgen is chaos  
Een stormwind, vernielend, een woeste orkaan  
God van de structuur en de orde, bevrijd mij  
Zodat ik weer weet welke kant op te gaan

*Mijn Geest zucht de woorden die jij niet kunt kiezen  
Hij puft alle weeën gewoon met je mee  
En waar jij je helderheid dreigt te verliezen  
Verschrikt en verrast door een heftige wee  
Daar wordt onuitsprekelijk alles begrepen  
Wat niet is gezegd, niet bewust is gedacht  
Ik kén je, Ik kén je, kom schuil in mijn armen  
Want juist in je zwakheid, daar toon Ik mijn kracht!*

Anne Lies Mossel-de Kievit  
Dichterbijdedag

## Winter

Het is winter. Wat vinden wij daarvan? Zien we alleen maar hoe koud, donker, doods en droog het is hier in het noorden van het land?

In de literatuur heeft “winter” vaak een negatieve connotatie. Van Shakespeare zijn de bekende woorden: *Now is the winter of our discontent*. Winter als de tijd van ontevredenheid, het beeld waarmee hij een lange, drukkende periode van strijd en politieke onvrede beschrijft. In 1961 leende Amerikaanse Nobelprijswinnaar John Steinbeck de regel als titel voor zijn laatste roman, *The Winter of Our Discontent* (in het Nederlands vertaald als *Wintertij van Tegenzin*). Het verhaal speelt zich af in New York na de Tweede Wereldoorlog. De protagonist en zijn gezin hebben het financieel moeilijk. Hij ervaart maatschappelijke druk en de verleiding om zijn moraal op te offeren voor rijkdom. Het boek toont hoe diep alledaagse corruptie gewone mensen kan besmetten.

De uitdrukking heeft ook haar intrede gedaan in het politieke en culturele wereld. In de Britse politiek, verwijst *The Winter of Discontent* naar de winter van 1978–1979 toen het land werd lamgelegd door stakingen en ernstige tekorten – een periode van enorme frustratie.

De winter kan dus het beeld oproepen van koude, donkere doodsheid. Maar als we de bedoeling met de seizoenen bedenken, hoeft “winter” niet alleen te duiden op de afwezigheid van leven en vreugde. Winter is dan een essentieel onderdeel van de ritme van het leven.

In de winter komt de natuur tot stilstand en het lijkt doods. Maar in werkelijkheid is het een periode van diepe, noodzakelijke rust. De winter herinnert dat rust heilig is. Het is een uitnodiging om te vertragen, te reflecteren en op te laden bij de Bron van het leven. Zegt Jezus in Mattheüs 11:28: *Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal je rust geven.*

In de winter draagt een kale boom geen vrucht. Toch gebeurt er wat onder de grond. De wortels graven zich dieper in om stevigheid te zoeken. Zo kan het ook met de winterse periodes in ons leven. Juist in de stilte en de beproeving kunnen onze wortels zich dieper ankeren in God. Winter draagt de belofte van vernieuwing in zich.

Misschien hoeven deze juni en juli dan geen *wintertij van tegenzin* te zijn bij ons. Dat we niet alleen klagen over de kou en het donker, maar dat we ook de schoonheid van de ritme van het leven merken. Dat we God danken voor de rust en bidden dat onze wortels steeds dieper in Gods liefde verankerd raken. En we blijven vertrouwen dat nieuw leven komt.

**Yolanda Dreyer**

*Ik kén je, Ik kén je, kom schuil in mijn armen*

*Want juist in je zwakheid, daar toon Ik mijn kracht!*

*juni / juli 2026 | 3*



Bedroefd om haar heengaan,  
maar dankbaar voor wie ze voor ons was  
nemen wij afscheid van

**Janny van den Eijkel - Kloek**

Echtgenote van Dirk Anthonie van den Eijkel †2017

Geboren op 9 januari 1939 te De Beemster  
en overleden op 18 mei 2026

Ze leeft verder in de harten van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Sandra en John Bower

Charlotte en Paul Reinten  
Bianca, James en Alexis  
Nicholas

Nicolette van den Eijkel en John Chandler

Achter ieder traan van verdriet  
schuilt een glimlach van dankbaarheid

## Gemeentenieuws

- Op 18 mei 2026 is onze Janny van den Eijkel overleden. Wij dragen de kinderen Sandra en John Bower, Charlotte en Paul Reinten en Nicolette van den Eijkel en John Chandler en kleinkinderen Bianca en James en Nicholas en achterkleinkind Alexis, op in onze gebeden. Een gedenkdienst voor Janny zal gehouden worden als deel van onze eredienst op zondag 14 juni om 10h00.

*Ik kén je, Ik kén je, kom schuil in mijn armen  
Want juist in je zwakheid, daar toon Ik mijn kracht!*

*juni / juli 2026 | 4*

- Wij blijven bidden voor Marleen Hoorweg Hugo, zus van Jan Willem. Marleen woont in Canada met haar man Danie en heeft een ernstige terugslag gehad met haar gezondheid. Na 5 weken in het ziekenhuis is ze nu overgeplaatst naar een step down, waar ze zal leren om weer mobiel te worden. Wij bidden voor Marleen en Danie en Jan Willem.
- Ellen van der Kuil heeft een terugslag gehad met haar gezondheid. Na twee weken in het ziekenhuis om vocht op de longen en hart weg te halen, begint ze nu aan een lange chemo traject om de kanker weer onder beheer te krijgen.
- Johan van Staden is begonnen aan een radiatie traject om zijn kanker onder beheer te krijgen.
- Yolanda en Tanya gaan de eerste twee weken van juli op een geschiedenis reis naar Turkije. De kerkenraad heeft besloten dat de eerste zondag van juli: **5 juli er geen eredienst zal zijn**, en op zondag 12 juli verwelkomen wij met dankbaarheid Ds. Annelie Botha om voor te gaan in de eredienst.

### **Paasontbijt 2026**

Op Paaszondag om 8:30 met meer dan 40 mensen in de kleurig versierde zaal keken we naar het Griekse: "Tsougrisma". Twee gekookte eieren worden tegen elkaar gekraakt met de een Christos Anesti (Christus is opgestaan) en antwoord Alithos Anesti (Hij is waarlijk opgestaan).

Na deze kon iedereen genieten van een gekookt eitje tezamen met een vruchtenbakje, yoghurt, flapjack, heerlijk zelf gebakken krentenbrood en andere broden voorzien van vleeswaren, kaas, hagelslag, muisjes & jam. Het gezellige ontbijt in de Geest van het Paasboodschap voor de kerkdienst gaf saamenhorigheid met elkaar en droeg bij tot de diaconie door donaties.

Een vrolijk Paasontbijt gebeurt natuurlijk niet vanzelf. Aan ieder die het ontbijt bijwoonde – oud & jong, vanuit het verre Nederland en dichterbij: Bedankt dat u kwam. Een speciale dank aan Ds. Yolanda & Ds. Tanja, aan Ellen & Ferry, Joke & Eddie, aan Gerhard, Priscilla, Anafi, Ingrid voor bijdragen en hulp. Het was een feest! en hopelijk tot volgend jaar Pasen?

**emmy**

## Skattebolletjie

Tijdens mijn verblijf van 3 mei tot 18 mei in de supermoderne ziekenhuis Johannesburg Surgical Hospital, zijn er heel veel medische en verpleeg personeel voorbij gekomen.

De medische specialisten hebben met z'n allen en ook samen met mijn oncoloog mijn fysieke problemen opgelost, en daar ben ik ze dankbaar voor.

In tandem met alle efficiënte en moderne technieken, kwamen de verpleegkundigen met een persoonlijke aanpak. Zij waren het die vrolijk en soms zingend ("I am praying for you in singing"), je kamer binnenkwamen en vragen hoe het ging met ouma of gogo of lady of darling. Iedere nieuwe dagdienst of avonddienst begon met het zingen van de Onze Vader, en als ze wat meer tijd hadden, een greep van Christelijke liederen uit eigen cultuur.

Op een middag kwam er een verpleegster binnen voor controle. Toen ze klaar was, zei ze tegen mij: "Ok skattebolletjie, I will leave you now to take a nap". Dat was een woord die ik lang niet gehoord had en het stak mij een riem onder het hart. Ik hoorde haar het nog een enkele keer gebruiken met andere patiënten. Toen ik haar vroeg waar ze dat geleerd had, zei ze een van de andere patiënten had het haar geleerd. Ze wist niet goed wat het betekende en ik heb probeert om het haar uit te leggen.

Toen ik uiteindelijk naar huis mocht, kreeg ik nog een finale "goodbye skattebolletjie" na geroepen.

Hiermee ten eerste mijn dank aan Ferry, Bernard en Chanelle en Andrea: met z'n allen hebben wij elkaar door deze tijd dagelijks gesproken, gejankt en ook gelachen. Ook mijn dank aan mijn uitgebreide familie en vrienden voor de boodschapjes, telefoontjes en appjes, bezoeken en bloemen en broer Eddie die samen met mij alle medische termen uitpuzzelde en hielp om goede medische besluiten te maken.

Er ligt nog een lange weg van beter worden voor mij, maar ik hou me vast aan:

- de woorden achterop een oncologie verpleger 's jasje : "I treat, God Heals"
- de woorden van mijn broer Ernest die zei: jij bent als de fijnbos van de Kaap (ik was een Pincushion die eerste paar dagen in High Care, zoveel bloed er geprikt werd bij mij 😊); na aan leiding van de Zuid Afrikaanse tuin op de Chelsea Flower Show 2026 die een

gouden medaille won met thema: "Life After Fire". Ik vertrouw dat er nog een stuk kwaliteit leven voor mij ligt na het vuur van de afgelopen paar weken

- de woorden die vaak in mij gedachten tevoorschijn kwamen als ik in paniek en vrees in het ziekenhuis lag : "Be still and know that I am God". Nu weet ik dat deze tekst uit Psalm 46:10 komt, maar die woorden kwamen telkens naar boven, samen met "Let go and let God"

## Skattebolletjie Ellen van der Kuil

### Wereldrouw



Pasgeleden was ik bij een concert. Toen ik aankwam en op mijn stoel wilde gaan zitten, lag daar een smal dun kaarsje. Halverwege het concert werd duidelijk waar dat voor was.

In de week van dit concert, overstroomde het slechte nieuws de mediakanalen. Overall verhalen van dood en verderf. Oorlog. Geweld. Slachtoffers. Vluchtelingen. Mensen zonder huis. Mijn hart werd er zo zwaar van dat ik besloten heb voorlopig het nieuws niet te volgen. Ik kon het niet meer aan.

Maar tijdens dat concert gebeurde er iets. De zanger nodigde ons uit om een voor een naar voren te komen met ons kleine kaarsje en het aan te steken bij de grote kaars die Christus' licht vertegenwoordigt. En terwijl wij een voor een naar voren kwamen, zongen we: Als alles duister is, ontsteek dan een licht een vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.

Daar stond ik, in het donker van de kerk, dat het donker van mijn hart leek te symboliseren. Het was ineens oké dat ik de wereld als duister

ervaar, ondanks het lentelicht dat doorbreekt. Met het lied en dit ritueel kon ik erkennen: deze wereld is vol duisternis. Ik hoef geen mooi weer te spelen.

Net zoals in de Psalmen de mensen geen mooi weer spelen, maar eerlijk zijn over hoe het met hen gaat. Neem bijvoorbeeld Psalm 143:

*1Een psalm van David.  
HEER, hoor mijn gebed,  
luister naar mijn smeken,  
antwoord mij, U bent trouw en rechtvaardig.  
2Daag uw dienaar niet voor het gerecht,  
voor U is geen sterveling onschuldig.  
3De vijand heeft mij vervolgd,  
mijn leven vertrapt in het stof,  
ik moet wonen in duisternis  
als de doden van eeuwen her,  
4ik ben ten einde raad,  
geschokt tot diep in mijn hart.  
5Ik denk terug aan vroeger dagen,  
mijmer over uw daden  
en beschouw het werk van uw handen,  
6ik strek mijn handen naar U uit,  
dorstig als droge aarde. sela  
Psalmen 143:1-6NBV21*

Ik ben geschokt tot diep in mijn hart. Ja, dat is wat ik voel. En dat is oké. Ik hoef niet happy te zijn. Want het kwaad in deze wereld is reëel en echt. Ik mag rouwen om het verlies van al die onschuldige levens. Maar ik hoef er niet mee rond te blijven lopen. Ik mag het allemaal bij God brengen. Net zoals de psalmist hier doet. Ik mag uitspreken wat mij bezighoudt, wat mijn hart verzwaart en waar ik om moet huilen. Het is veilig bij God. Ík ben veilig bij God. Dat zie ik als ik terugkijk op Gods daden: Jezus is onderdeel geworden van deze wereld, helemaal. Zelfs tot in de diepte van de dood. Dat horen we deze Goede Vrijdag. Hij weet van het lijden in deze wereld. Dus kan ik alles bij Hem brengen. En soms heb ik daar een klein kaarsje voor nodig, om me daaraan te herinneren. Om mijn verdriet om de wereld bij God te brengen.

*Hoe gaat het met jou? Welke dingen houden jou bezig als je het nieuws van de wereld leest? Breng vandaag jouw zorgen en verdriet bij God.*

**Charlotte Glasbergen-Molenaar**

<https://www.debijbel.nl/berichten/wereldrouw>

*Ik kén je, Ik kén je, kom schuil in mijn armen*

*Want juist in je zwakheid, daar toon Ik mijn kracht!*

*juni / juli 2026 | 8*

<b>Agenda juni / juli 2026</b>		
<b>zondag 7 juni</b>	10:00	Eredienst Ds. Y Dreyer
<b>dinsdag 9 juni</b>	09:00-13:00	Kerkkantoor
<b>zondag 14 juni</b>	10:00	Eredienst Ds. Y Dreyer Afscheid van Janny van den Eijkel Koffiedrinken
<b>dinsdag 16 juni</b>	09:00-13:00	Kerkkantoor
<b>zondag 21 juni</b>	10:00	Eredienst Ds. Y Dreyer
<b>dinsdag 23 juni</b>	09:00-13:00	Kerkkantoor
<b>zondag 27 juni</b>	10:00	Eredienst Ds. Y Dreyer
<b>dinsdag 29 juni</b>	09:00-13:00	Kerkkantoor
<b>zondag 5 juli</b>	<b>GEEN EREDIENST</b>	
<b>dinsdag 7 juli</b>	09:00-13:00	Kerkkantoor
<b>zondag 12 juli</b>	10:00	Ds. Annelie Botha Koffiedrinken
<b>dinsdag 14 juli</b>	09:00-13:00	Kerkkantoor
<b>zondag 19 juli</b>	10:00	Ds. Yolanda Dreyer
<b>dinsdag 21 juli</b>	09:00-13:00	Kerkkantoor
<b>zondag 26 juli</b>	10:00	Ds. Yolanda Dreyer
<b>dinsdag 28 juli</b>	09:00-13:00	Kerkkantoor

<b>Dienstrooster juni / juli 2026</b>			
	<b>zondag 7 juni</b>	<b>zondag 14 juni</b>	<b>zondag 21 juni</b>
<b>1</b>	Rosalinda Visser	Ferry van der Kuil	Hilda Herholdt
<b>Bloemen</b>	Emmy Reinten	Charlotte Reinten	Peggy Mijne
<b>Koffie Schenken</b>		Priscilla Ndlovu	
<b>Trakteren</b>		Charlotte Reinten	
	<b>zondag 28 juni</b>	<b>zondag 5 juli</b>	<b>zondag 12 juli</b>
<b>1</b>	Ferry van der Kuil	<b>GEEN EREDIENST</b>	Frouk Smal
<b>Bloemen</b>	Ellen van der Kuil		Frouk Smal
<b>Trakteren</b>			Nora de Rijk
<b>Koffie Schenken</b>			Priscilla Ndlovu
	<b>zondag 19 juli</b>	<b>zondag 26 juli</b>	
<b>1</b>	Jan Willem Hoorweg	Eddie de Jong	
<b>Bloemen</b>	Helena Nieuwoudt	Joke de Jong	

<b>Verjaardagen juni / juli 2026</b>		
<b>vrijdag 5 juni</b>	Wijnand Andeweg	
<b>zondag 7 juni</b>	Ellen van der Kuil	083 626 3272
<b>maandag 8 juni</b>	Wanda Groenewald	071 362 6976
<b>maandag 8 juni</b>	Jur Koning	
<b>zondag 14 juni</b>	Clyde Groenewald	071 362 7005
<b>donderdag 18 juni</b>	Wilbie Bakkers	
<b>donderdag 18 juni</b>	Amanda Knoester	082 501 7556
<b>donderdag 18 juni</b>	Wilma Mandelstam	083 231 4862
<b>vrijdag 19 juni</b>	Charlotte Reinten	083 441 2141
<b>donderdag 23 juni</b>	Jennifer Bianchi	082 461 3428
<b>vrijdag 26 juni</b>	Carol Strydom	086 186 9030
<b>dinsdag 29 juni</b>	Riaan Knoester	
<b>woensdag 30 juni</b>	Eddie de Jong	074 120 4101
<b>vrijdag 10 juli</b>	Arie Spoon	012 9988 834
<b>maandag 20 juli</b>	Loes Dibb	079 027 2185
<b>dinsdag 21 juli</b>	Marco van Wieringen	082 940 9696
<b>zaterdag 25 juli</b>	Marjan van Zee (90)	072 133 4836

<b>MARANATHA KERK</b>	
<b>Webadres</b>	<a href="http://www.nlgemeente.co.za">http://www.nlgemeente.co.za</a>
<b>Facebook</b>	<a href="http://tinyurl.com/FBMaranatha">http://tinyurl.com/FBMaranatha</a>
<b>Straatadres</b>	Sherborneeweg 3, PARKTOWN
<b>Postadres</b>	Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
<b>Predikante</b>	<b>Ds Yolanda Dreyer</b> 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za
<b>Kerkkantoor</b> <b>Dinsdag ochtend</b> <b>09h00 – 13h00</b>	Joke de Jong 072 443 3535 nlgemeente@mweb.co.za
<b>Bank Details</b>	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805 Code 198765 for online payments
<b>Scriba</b> <b>Redactrice Mare</b>	Ellen van der Kuil 083 626 3272 evdkuil@gmail.com
<b>Kassier</b>	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
<b>Koster</b>	Ferry van der Kuil 082 336 1035 Ferdie@estruct.co.za
<b>Organist</b>	Johan van Staden 082 928 5874 jvstaden@protonmail.com